

Second Chance Support Nieuwsbrief

december 2020

Verkiezingen in Uganda

Famke even naar Nederland

Voor SCS-Bestuurslid Famke Wildeman voelt Uganda helemaal als 'thuis'. Met de komende verkiezingen op 14 januari nam de onrust buitenproportionele vormen aan.



Met het openbaar vervoer op weg naar huis kwam ze in hevige rellen terecht. Met tegenzin, maar wel overwogen, toch maar besloten om tijdelijk naar Nederland te gaan. De gevangenen en scholen zitten nu sowieso 'op slot'.

Hoogtepunt

SCS-Vrijwilliger getrouwd

Sinds 2009 toen we hem voor het eerst ontmoetten is Jonathan Kasigaire altijd zeer behulpzaam geweest bij al onze activiteiten in Uganda. Een



SCS-Vrijwilliger in hart en nieren! Zaterdag 12 december trouwde onze jarenlange en zeer gewaardeerde Ugandese SCS-Vrijwilliger Jonathan met zijn lieve partner Clever.

SCS veldwerkers in Uganda

Ver weg maar niet vergeten

Jonathan Kasigaire
Franko Olong
Famke Wildeman

De klus geklaard!

Overdracht aan Uganda Prisons Service (UPS)

Winston Churchill sprak over Uganda als "The Pearl of Africa" en terecht; Uganda is een prachtig land. In 1942 sprak hij de bekende woorden: "Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning." Het is dan wel het einde van Second Chance Support (SCS), maar zeker niet het einde van onze projecten!

De gerealiseerde projecten worden overgedragen aan Uganda Prisons Service (UPS). Bij de start elf jaar geleden hadden we al een 'Exit Strategie' uitgewerkt en opgenomen in het contract met UPS. Met ingang van het nieuwe jaar geldt: Voor Ugandezen, door Ugandezen!



Second Chance Support (SCS) gaat stoppen:

Stop zelf de automatische overboekingen van uw giften!

DANK – Weebale nnyo

Samen maakten we een verschil



DANK aan al onze geïnteresseerden, SCS-Supporters, leden van het Comité van Aanbeveling (Mirjam Blaak, Paul Geurts, Margriet van der Kooi, Arjan Noordhoek en Peter van der Sande), Raad van Toezicht (Frits Langeraar en Teun van Zutphen) en SCS-Vrijwilligers (Rien van Binnendijk, Inge Boef, Ivo Bruinsma, Anne-Marije Bolt, Menco Bolt, Tim Borgdorff, Anneke Bruin, Leendert-Jan en Linda Doornbos, Caroline Kamper, Jonathan Kasigaire, Dick Koning, Mientje Meussen, Luit en Anja Mulder, Marianne van Munnen, Franko Olong, Demy de Waard, Jesse de Waard, Bea Wildeman en Henric van Zijl), Uganda Prisons Service (UPS) en de Nederlandse ambassade in Kampala.

De allerbeste wensen voor 2021

Een nieuw jaar vol nieuwe kansen

Het SCS-Bestuur (Luuk Kops, Rachel Matthee, Jan Vastbinder, Famke Wildeman en Victor Wildeman) wenst u en uw familie het allerbeste voor 2021 en nog vele jaren daarna. Second Chance Support (SCS) stopt, maar er blijven vele mogelijkheden om anderen te ondersteunen die het heel wat minder hebben dan wij. Velen zijn overgestapt naar 'Signs of Hope' waarmee Famke Wildeman dove kinderen in Uganda ondersteunt. Wat u ook doet, veel succes!

Woord van de voorzitter

Enorme steun!



Zonder trouwe SCS-Supporters konden we in Uganda geen dek in een (zacht) pakje boter slaan. Zonder een goed SCS-Bestuur konden wij als ANBI-stichting niet eens bestaan. Pionieren hoe je met vrijwilligers iets opbouwt, hoe je bij elkaar én bij gevangenen het beste omhoog haalt, als ploeteren 'trekken aan een dood paard' wordt, maar ook als je in Uganda in het ziekenhuis belandt: het SCS-Bestuur was altijd paraat! En ook al hoorde ik vaak: "Jij doet het werk in Uganda", zo voelde het niet. Letterlijk met raad en daad je geruggensteund voelen, ook al vroeg je er niet om.

Jullie waren een Dream Team!

Famke Wildeman, de laatste jaren ter plekke in Uganda, deed onnoemelijk veel werk.

Weebale nnyo!!!

Een laatste woord van dank aan mijn vrouw Bea, zonder wie alles niet mogelijk was en is. Mijn dank is niet in woorden uit te drukken, dus doe ik het maar zo: 

Colofon

Uitgeven zonder uitgaven

De SCS-Nieuwsbrief wordt uitgegeven door:

Second Chance Support (SCS)

Schokker 3

3448 KS WOERDEN

Tel: 0348 - 431654

KvK nr: 30286689

ANBI: 76348

RSIN: 822364414

E-mail:

nl@secondchancesupport.org

Website:

www.secondchancesupport.org

Na toestemming van de redactie en met bronvermelding is het toegestaan artikelen over te nemen en te vermenigvuldigen ©2010-2021

Wat troffen we aan

"The last place on earth you want to be!"

De onderlinge sfeer was slecht; "Het ergste wat je hier overkomt is dat er helemaal niets is, alleen het 'malen' in je hoofd!"; Mensenrechten werden nauwelijks gerespecteerd; gedemotiveerd personeel; een oud vies vuil gebouw; van onderhoud was geen sprake; geen fatsoenlijke gezondheidszorg; voor de gevangenen was er niets op het gebied van 'herstel en terugkeer'; alles wat je wilt hebben was er niet en wat je niet wilt hebben was er in overvloed!



Wat is er nu

Er is weer hoop



Nu is er niet alleen gezondheidszorg, er is focus op hygiëne; kwalitatief en goed draaiend volwassenen-onderwijs inclusief een Study Centre met bibliotheek en computeronderwijs; beroepsopleiding voor timmerman, loodgieter, elektricien en metselaar; nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen gerenoveerd; schoon drinkwater; de werkomstandigheden van het personeel zijn verbeterd; een goed draaiende werkplaats; sport faciliteiten en evenementen; de Mensenrechten worden gerespecteerd; faciliteiten voor het bezoek; enz.; enz. Maar volgens de gevangenen is het 'Ownership Program' het klapstuk, dát heeft de gemeenschapszin gebracht tussen de gevangenen onderling; een mini-maatschappij met leiderschap, regels, rust, verkiezingen, enz. Een wereld van verschil binnen de muren van een Ugandese gevangenis!

Second Chance Support (SCS) gaat stoppen:

Stop zelf de automatische overboekingen van uw giften!

Hoe nu verder

Door gevangenen voor gevangenen

Als je elf jaar veel met elkaar – 'onze jongens' in Ugandese gevangenis – hebt meegemaakt, hoe neem je dan afscheid? Dat lukt niet! We hebben met regelmaat contact met jongens die na hun vrijlating willen weten hoe het met ons is.

Contractueel is SCS met Uganda Prisons Service (UPS) overeengekomen dat zij de projecten nog een aantal jaren voortzetten. Het grote verschil is echter de cultuuromslag van de gevangenen zelf; zij begrijpen als geen ander dat het vanaf nu 'hun projecten' zijn! "Musana, wij gaan door en zullen nooit vergeten wat mensen in Nederland voor ons gedaan hebben!"

DANK!

