



Second Chance Support Nieuwsbrief

december 2016

Kerstkaarten (gezocht)

Wie wat bewaart heeft wat

Ook dit jaar hebben alle gevangenen, zowel mannen als vrouwen, en ook alle personeelsleden van Kigo Prison weer een kerstkaart uit Nederland mogen ontvangen. De kaarten zijn dit jaar al vroeg meegenomen naar Uganda en eind december daar door Famke uitgedeeld.



Ook volgend jaar willen we graag weer kerstkaarten uitdelen. Zou u ons willen helpen door uw ontvangen kaarten (en ook eventueel ongebruikte kaarten) voor ons te bewaren? Gebruikte kaarten kunnen we hergebruiken, door de geschreven achterkant van de nog onbeschreven voorkant af te snijden. We zoeken voor volgend jaar weer zo'n 1.800 kaarten en kunnen dus alle hulp gebruiken. Voor hen die ook dit jaar weer willen helpen met schrijven zijn er Engelse voorbeeldteksten beschikbaar. Alvast bedankt!



SCS veldwerkers in Uganda

Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire
Famke Wildeman

Workshop Public Speaking

Zwijgen is zilver, spreken is goud

In de afgelopen maanden heeft Franko Olong, als SCS vrijwilliger, een training Public Speaking in Kigo Prison verzorgd. In het totaal hebben 34 gevangenen de hele training, van 11 zaterdagen, kunnen volbrengen. In de training zijn allerlei technieken behandeld, o.a. het voorbereiden van een presentatie, het geven van een spontane speech, het introduceren van een derde persoon, het gebruik van je stem en gebaren, en nog veel meer. Naast theorie is er vooral veel tijd besteed aan de praktijk; voor de groep staan en een presentatie geven. Om de training toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden, was het tweetalig: Engels en Luganda.



Op zaterdag 10 december was de laatste bijeenkomst, en mochten de 34 deelnemers een SCS-certificaat in ontvangst nemen van de Guest of Honor, één van de personeelsleden van de gevangenis die namens de directeur aanwezig was. Het was een speciale bijeenkomst, waarin vanuit verschillende perspectieven de waarde van de training belicht werd.



De deelnemers prezen de training en vertelden hoe ze gegroeid waren. Eén van de deelnemers zei de eerste bijeenkomst niet meer dan één enkele zin toen hij zich moest introduceren; nu kan hij met zelfvertrouwen voor een groep spreken!

Voor de jongens zijn deze vaardigheden belangrijk, zowel tijdens hun detentie om bijvoorbeeld goed hun verhaal te kunnen doen in de rechtbank, maar ook erna. Uganda heeft een cultuur waarin veel speeches gegeven worden, waar er overall ceremoniemeesters nodig zijn. Kan je goed

in het openbaar spreken, dan kan dat je werk opleveren! Eén van de deelnemers schrijft zelfs dat hij na zijn detentie wil meedoen aan de verkiezing van de 'village chairman'. Door de training heeft hij het zelfvertrouwen gekregen om nu zulke dromen te durven hebben.

Al met al is dit een waardevolle training geweest waar hopelijk in 2017 nog een vervolg op gegeven kan worden. Tijdens de graduation werden onderstaande woorden gesproken, geadresseerd aan Second Chance Support (SCS). Ze zijn ook aan jullie bedoeld en we geven ze dan ook graag aan jullie door:



Ik ben SCS erkentelijk voor hun aanwezigheid, letterlijk in alle hoeken en gaten. Ik kan oprecht de woorden niet vinden om mijn dankbaarheid aan SCS uit te drukken voor jullie inspanning die ons heeft geïnspireerd om te bereiken waar we nu zijn gekomen. Jullie zijn voor ons als een kers op een taart geweest.

Anti-malaria horren

Verstoken van steken



Soms lopen projecten niet zoals we zouden willen. Vervelend voor 'onze jongens', vervelend voor SCS, maar vooral vervelend voor SCS Supporters. Vooral als zij met heel veel inspanning geld bij elkaar hebben gebracht om een verbetering te kunnen bewerkstelligen. Zo ging het project voor anti-malaria horren niet zoals wij dat graag gezien hadden. Maar eindelijk zijn nu meer dan 200 ventilatie-openingen in Kigo Prison voorzien van anti-malaria horren. De jongens hebben hierom gesmeekt vanaf de oprichting van SCS. Met een gevangenis aan de oever van Lake Victoria waren de muskieten letterlijk een plaag.

SCS Supporter voor € 10

Word ook 'Tientjes Supporter'

Maak iedere maand zelf € 10,- over naar:

Triodos Bank in Zeist

IBAN: NL40TRIO0198379935

t.n.v.: SCS te Woerden

BIC: TRIONL2U

www.secondchancesupport.org/doneren

Colofon

Uitgeven zonder uitgaven

De SCS Nieuwsbrief wordt uitgegeven door:

Second Chance Support (SCS)

Schokker 3

3448 KS WOERDEN

Tel: 0348 - 431654

KvK nr: 30286689

ANBI: 76348

RSIN: 822364414

E-mail (ook voor afmelden):

nl@secondchancesupport.org

Website:

www.secondchancesupport.org

Na toestemming van de redactie en met bronvermelding is het toegestaan artikelen over te nemen en te vermenigvuldigen ©2016

SCS Supporters DANK

Vertrouwd trouw

Sinds SCS in 2010 werd opgericht hebben we een steeds verder groeiende schare SCS Supporters om ons heen gekregen. Op welke wijze jullie SCS ook ondersteunen – en daarmee 'onze jongens' en projecten in Kigo Prison – we zijn jullie zo dankbaar. Zonder jullie geen projecten, zonder jullie geen ondersteuning! Mede namens 'onze' maar vooral ook 'jullie jongens' DANK en de allerbeste wensen voor de komende tijd.



Art Drawing Group

Door de wol geverfd



Vorig jaar heeft Mientje Meussen de jongens van de Art Drawing Group geleerd hoe ze muurschilderingen kunnen maken. Sindsdien zijn ze niet meer te stoppen. Hun talenten worden niet alleen ingezet om ruimtes als de ziekenzaal op te fleuren, maar ook voor organisatorische doelen. Zo zijn alle cellen nu voorzien van een naamplaatje boven de deur, en ook het schoolgebouwtje heeft nu op de deuren staan welke klassen waar te vinden zijn. In de school word je verrast met allerlei schilderijen die het onderwijs ondersteunen, van een tekening van een microscoop compleet met alle onderdelen, tot het hart en longen. Een mooie samenwerking tussen de onderwijzers en de 'kunstenaars'. Samen voor een beter resultaat. Ze zijn er allemaal erg blij mee.

Contact na vrijlating

Nazorg voor Second Chance Support

Soms hebben we de mogelijkheid om ex-gedetineerden te ontmoeten. We laten dit aan hen; zij hebben de keuze om hun tijd in de gevangenis zodanig af te sluiten dat ze ook geen contact meer met ons onderhouden. Maar soms wil iemand ons toch graag nog ontmoeten.

Zo ook deze man, die meer dan twintig jaar in de gevangenis gezeten heeft, de laatste paar jaar in Kigo Prison. Zijn eerste telefoontje, een dag na zijn vrijlating, was naar Famke. Een aantal weken later hebben Franko en Famke hem ontmoet. "Het is altijd weer bijzonder, om iemand die je steeds in gele of oranje kleding hebt gezien, ineens als een echte gentleman gekleed te zien. We drinken wat met elkaar in een restaurantje en spreken over het leven in de gevangenis en zijn leven nu. Na zoveel jaren is alles anders. Hij neemt de tijd om overal aan te wennen."

Voor ons zijn dergelijke contacten waardevol; we kunnen op een vrije manier nog meer leren over de uitdagingen tijdens detentie. Eén van de belangrijke lessen waar we weer opnieuw mee geconfronteerd worden, is de weinige aandacht voor re-integratie. Daar is in Uganda totaal geen aandacht voor. Naast bouwen zet Second Chance Support (SCS) zich juist in voor herstel en terugkeer. Door deze gesprekken kunnen we dat steeds beter! (om privacy-redenen is de foto aangepast)

